

ARABISCH NEDERLANDS CULTUURHUIS HOUTEN

البيت الثقافي العربي الهولندي

De Stichting Arabisch Nederlands Cultuurhuis Houten bestaat sinds februari 2018.
Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en kunnen leren en genieten van elkaars cultuur.

Aan belangstellenden van het Arabisch-Nederlands Cultuurhuis

Houten, april 2019

Geachte mevrouw, heer,

Het begin van 2019 was meteen al druk voor de vrijwilligers van het Arabisch Nederlands Cultuurhuis.

- Op 26 januari werkten wij met veel anderen samen aan *Buren ontmoeten Culturen*, waar wij ook velen van u ontmoetten. Een feestelijke bijeenkomst met een quiz, zang en dans, informatie en lekkers.
- De film *Syrians* werd door meer dan tachtig (vooral) Syriërs en Nederlanders bezocht. Het indrukwekkende drama leidde tot ontroering en veel onderling gesprek.
- *Kersen en Dadels* bood gelegenheid om met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), de gemeente Houten, werkgevers en werkzoekenden na te gaan hoe en welke drempels en vooroordelen weggenomen kunnen worden. Betaald werk is heel belangrijk om als statushouder zelfstandig te kunnen zijn en waardevol voor onze samenleving. Daarom werken wij ook mee in een *Buddy Support Netwerk*. Werkenden trekken op met werkzoekenden.
- Samen met de Wereldwinkel en de Voedselbank waren wij bij de Houtense Motiemarkt. Wij stelden voor dat de gemeente Houten uitkeringsgerechtigden stimuleert ook een beperkt aantal uren betaald werk te doen. Gewoonlijk houd je daar niets aan over boven je uitkering. Met een vrijlatingsregeling zoals die ook in andere gemeenten geldt kunnen zij dan maximaal zes maanden iets meer dan tweehonderd euro boven hun uitkering bijverdienen.
- Het Arabisch Nederlands Cultuurhuis werkt ook mee aan het pilotproject *CoSIE*. Werkzoekenden en werkgevers vertellen hun verhalen op video's. Een verhaal maakt aan beleidsmakers meer duidelijk dan cijfers, is wat wij met dit project willen laten zien.

Graag attenderen wij u op nieuwe activiteiten van het Arabisch Nederlands Cultuurhuis en anderen die in de komende maanden gaan plaatsvinden:

ARABISCH NEDERLANDS CULTUURHUIS HOUTEN

البيت الثقافي العربي الهولندي

De Stichting Arabisch Nederlands Cultuurhuis Houten bestaat sinds februari 2018.
Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en kunnen leren en genieten van elkaars cultuur.

- 14 mei 2019
20.00 u.
De Slinger
€ 9,50 p.p. (incl. consumptie)
- Film **Wajib** (de Plicht)
Een roadmovie die speelt in en om Nazareth, rond een huwelijksfeest waarvoor veel familie en vrienden persoonlijk worden uitgenodigd. Een film waarin niet alleen de warmte van familiebanden centraal staat, maar ook de ergernissen er over. Op subtiele wijze wordt het verschil duidelijk gemaakt tussen het gedrag van Palestijnen die in Israël wonen en Palestijnen die naar het buitenland zijn verhuisd.
- 15 juni
14.00 u. – 17.00 u.
Wereldhuis
Dijkhoeve 1
- Vrijheidsfeest**
Sinds 2015 wordt het Vrijheidsfeest ieder jaar gevierd met een aansprekend thema. Het doel is om één dag in het jaar stil te staan bij vrijheid en veiligheid in ons land. De nieuwe Houtenaren zijn immers juist op zoek gegaan naar vrijheid en veiligheid. Dit jaar legt men de nadruk op kunstnijverheid. Diverse soorten worden getoond
- 13 juli
- Arabische maaltijd**
Meer informatie volgt
- 19 september
19.30 u. – 21.30 u.
Huis van Houten
Onderdoor 160
3995 DX Houten
- Na de Vlucht – gevolgen van psychotrauma door** Trudy Mooren, (Centrum'45 / Universiteit Utrecht) en Michaela Schok (van Houten&co) voor statushouders, vrijwilligers en beroepskrachten
- **Trudy Mooren** werkt als klinisch psycholoog/psychotherapeut bij Stichting Centrum '45, expertisecentrum diagnostiek en behandeling bij psychotrauma. Ze is als senior onderzoeker verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht.
 - **Michaëla Schok** begeleidt nieuwkomers richting integratie en participatie bij 'van Houten&co', de welzijnsorganisatie in Houten.

Wij danken u nogmaals voor uw betrokkenheid. Het Nederlands Arabisch Cultuurhuis bestaat uit Arabisch- en Nederlandssprekende vrijwilligers. Hun droom en doel is om culturen met elkaar bekend te maken en inburgering en participatie te bevorderen.

Het Cultuurhuis ontvangt geen subsidie en heeft geen verdienmodel. U kunt vriend of vriendin worden met een bijdrage van tenminste € 25,00 per jaar. U ontvangt dan steeds als eerste onze bekendmakingen en uitnodigingen en waar mogelijk gegeven wij korting op kosten. U kunt het bedrag overmaken op:

Iban NL40 INGB 000 794 55 40 t.n.v. St. Arabisch Nederlands Cultuurhuis te Houten.

Hartelijke groet, hopelijk tot ziens,

Namens het bestuur,
Carla Heijntink & Ghazwan Yaghi